

## ENGELEN

1. Engelen zijn geen ijle wezens  
ze zien er veel gewoner uit.  
Ze helpen iemand oversteken  
of plukken graag wat fluitenkruid.
2. Engelen zijn geen vleugelspitsen.  
Ze duwen wel een rolstoel aan  
en luisteren naar het gefluister  
van mensen die wij niet verstaan.
3. Engelen zijn geen hoge pieten  
en komen zelden in de krant.  
Ze graven diepe waterputten  
voor mensen in een kurkdroog land.
4. Engelen zijn geen rariteiten  
Ze doen gewoon wat moet gedaan.  
Ze helpen hier en daar een handje  
en drogen af en toe een traan.
5. Engelen zijn geen vleugelmannen  
je ziet ze eigenlijk overal  
waar mensen elkaar verder helpen  
uit de sloot en op de wal.
6. Engelen zijn geen hemelwezens,  
maar weten wel van hogerhand  
hoe mensen engel kunnen wezen  
op weg naar het beloofde land.

Op mijn zoektocht naar een engelenlied vond ik dit  
juweeltje in de bundel Zin in Zingen - Ben Sleumer.  
Nee, ik vond het niet, het boekje viel open  
op deze plek. Aangereikt door zo'n zachte zucht die  
wiekend de bladzijde deed opwaaien!

*Kees Richters*

## ENGEL

hoe beschrijf je een engel –  
is het een hij of een zij  
buitenaards of  
bovenaard door  
verblindend licht omgeven?

hoe het ook zij  
het liefst is mij  
de aardse engel  
die ik zonder haperen  
beschrijven kan:

de vriend  
die vreugde verdubbelt  
verdriet halveert  
de vriend  
van altijd en overal  
zonder mankeren  
zo bijzonder –

een engel

hoe bezing je een engel –  
kyrie of gloria  
mineur of majeur  
hoe bezing je een engel .....

in stilte

*Oeke Kruythof*