

Welkom bij deze bijeenkomst van Zin-in-Zondag!

- Hoe belangrijk zijn bomen voor mensen en voor het landschap?
- Hoe belangrijk zijn bomen voor de beleving van de tijd en de verbondenheid met de geschiedenis?

We zijn blij dat we deze vragen kunnen stellen aan een deskundige: Hans Colpa van Stichting het Drentse Landschap. We vonden in hem een goede vervanger van Ali Edelenbosch, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting, die helaas wegens ziekte niet aanwezig kan zijn.

Natuurlijk zijn we ook weer blij met onze vaste gasten Kees Richters (muziek en zang) en Bert Jippes (fotografie) die op hun manier hun licht laten schijnen op het thema

BOMEN

Bert Altena is gespreksleider en heeft de algehele leiding van de bijeenkomst.

De bloemstukjes op de tafels zijn gemaakt door Titi Tingen.

De presentaties via de beamer worden verzorgd door Johan Wessel.

De koffie en thee bij binnenkomst zijn klaargezet door Joop Kruit.

De voorbereidingsgroep vindt het fijn als je je naam en e-mailadres in het gastenboek schrijft. Je krijgt dan automatisch de nieuwsbrief. Reacties op deze bijeenkomst ontvangen we graag via www.zin-in-zondag.nl

Programma

- Welkom en mededelingen
- 'Twee bomen'
- Hongerdoek
- Hans Colpa
- 'Het lied van de bomen'
- Het bos van de toekomst
- 'Mijn boom'
- 'Wat ik de boom vertel
- 'Coming out'
- Foto

TWEE BOMEN

Twee bomen, takken in elkaar
gelegd als benen
verstrengeld groeiden in elkaar
de worteltenen.
Strekken zich naar het ene licht
hen overkomen
drinken uit de ene grond
de beide bomen

Maar in hun elkander zijn,
zijn zij verscheiden
naar soort en vorm en bloei en vrucht
eigenen beide
Dat elk is in verscheidenzijn
van eigen wezen
in samen zijn op eigen aard
zijn aangewezen

Zo staan zij winter zomer door
jaren te winnen
en vogels zaaien beider zaad
boom te beginnen
De bomen zij staan niet alleen
zijn met elkander
volmaken zij zo naast elkaar
de een de ander....



Het lied van de bomen.....

Leven als de bomen
trouw en aardsgezind,
bij het water wonen,
leven van de wind
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefde wijdvertakt,
leven als de bomen,
zingen houdt gezond,
Levenslang geloven,
vaste voet aan grond.



COMING OUT

De boom hij had nog nooit gebloeid,
als alle bomen in de boomgaard
bloesemden in overvloed
kon hij het niet zo goed.

de boom hoe veel
had hij gezien hoe
wit en rose zij rondom hem
voorjaars stonden mooi te zijn
en al dat deed hem pijn.

De boom hij had
Niet meer verwacht dat
Hem te bloeien werd gegeven
Dat zijn bloeien werd tot zaad
Het was toch wel te laat.

Dit voorjaar toch
is hem gekomen
was het van het zien der bomen
wit en rose werd zijn huid
en zie de boom kwam uit.

Herman Verbeek

