

De opperste
paradox van alle
gedachten is de
poging om iets te
ontdekken dat
gedachten niet
kunnen denken.



Søren Kierkegaard, 1813-1855

M E N S E N E I S E N
V R I J H E I D V A N
S P R E K E N A L S
C O M P E N S A T I E
V O O R D E V R I J H E I D
V A N D E N K E N D I E
Z E V E R M I J D E N

Søren Kierkegaard, 1813 - 1855

LOSLATEN BETEKEN TIJDELIJK
HET HOUVAST VERLIEZEN.
NIET LOSLATEN BETEKEN VOOR
ALTIJD HET HOUVAST VERLIEZEN.

Søren Kierkegaard, 1813 - 1855

Het talent
verwekt
sensatie,
het genie
roept
tegenstand
op

Søren Kierkegaard, 1813 - 1855



Soren Kierkegaard @S.Kierke 8 september

#Filosofie doet met elke stap die ze zet een huid af; daar kruipen de domme volgelingen in.

Beantwoorden Retweeten Toevoegen aan favorieten

50+
Retweets

50+
Favorieten



8 september 13 om 10:13 's ochtends • Details

De meeste
mensen jagen
zo bezeten het
geluk na, dat ze
er aan
voorbijlopen.

Søren Kierkegaard, 1813 - 1855

HET LEVEN KAN
ALLEEN
СТРАВАЯТНА
BEGREPEN
WORDEN, MAAR
HET MOET
VOORWAARTS
WORDEN GELEefd.

Søren Kierkegaard, 1813-1855

HOE MEER MEN ZICH
BEGRENST DES TE
VINDINGRIJKER MEN
WORDT.

Søren Kierkegaard, 1813 - 1855