

DOOR GOEDE MACHTEN...

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonnenschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer

JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN

Je hoeft niet bang te zijn
al is er niemand meer
voel je je vleugellam,
ik draag je telkens weer.

Je hoeft niet bang te zijn
al mag je er niet meer uit
ik zal er zijn, heet hij,
die niemand buitensluit.

Je hoeft niet bang te zijn
zij draagt je vleugelwijd
en maakt je levensvrij
tot in de eeuwigheid.