

*TerPlekkePoeem tot taal geweven tijdens de lezing van Stephan Huijboom: "Ik zeg dieren dag",
ihkv ZinInZondag, in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Assen, 2 oktober 2022*

DAG DIEREN, HALLO

-Al die mensen
ze lopen af en aan
vinden plaats
nemen plaats
oor te luister
oog te kijk
zoals ook dieren doen-

wij, die liefde dragen
van ons naar
-we noemen ze hier:-
dieren
(het welkom
het afscheid
het verdriet
het besef
...de tijd die verstrijkt...)

het weten wat je eet
het opengaan van hart en ogen
het nogmaals kijken
het weten wat je eet
het wijzen op wat je eet
het wezenlijke weten wat je eet
de **volgende hap**
de **volgende stap**
dag dieren, hallo
leef maar wat je leeft en dat je leeft
al die mensen
ze lopen af en aan:
dag dieren, hallo
onze ogen selecteren
kijken dan nog eens

horen op van
wat we je aan leven bieden
geketend
gehokt
afgesneden van natuur
de natuur afgeschreven
waarin je zou moeten l e v e n
in l i e f d e
weten we wat te doen
dag dieren, hallo
kom maar, je bent veilig
je mag leven
blijven leven
overleven
in l i e f d e
ja dat daarin
wanneer we kijken
wanneer we zien
en handelen naar ons geweten
jullie als levende wezens zien
naast ons
als ons
dag dieren, hallo
laten we leven dat we echt zijn
voor elkaar
elkaar de ruimte geven
die we behoeven
laten we vrij zijn

>voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie*<

© Egbert HovenkampII

(* vrij naar Marianne Thieme)